

Download Free Kieft Michel Van Egmond Pdf Free Copy

Gijp Derksen Kieft **Topshow 14 gemiste oproepen van Cruijff** *King Lourdes aan de Maas* **Wim Kieft** *De wereld volgens GIJP* Patty **De scheids Deal** Inside **De snor van József Kiprich Deal** BASTA **Rico** *Gelukkig verloren Dichters uit de bundel* **Geen genade Theo Janssen** *Abdelhak Nouri De Raboploeg* Het pak van Louis van Gaal **Gerard den Haan** *Ik, Zlatan Heart of a lion* **Dan neem je toch gewoon een nieuwe O, Louis** **Topshow / druk 1** Geen gezeik **Ik ben getrouwd met voetbal en ga vreemd met mijn vrouw** **Weekendmiljonairs** *Schoon genoeg De Wolf, John* *Nooit meer juichen De studente* *Giftige positiviteit* **De snor van József Kiprich / druk 1** **Van de ballen**

verstand

Wim Kieft Jul 20 2022 Na het verschijnen van KIEFT, de megabestseller uit 2014 waarin de hoofdpersoon op indringende wijze zijn jarenlange cocaïne- en alcoholverslaving aan het grote publiek openbaarde, werd schrijver Michel van Egmond telkens met dezelfde vraag geconfronteerd: 'Hoe gaat het nu met Wim Kieft?' Dit boek is het antwoord op die vraag. DE TERUGKEER vormt een indringend en ontroerend portret van iemand die worstelt met zijn verleden maar vertrouwen heeft in de toekomst, die opvallend openhartig vertelt over zijn constante strijd tegen de verleidingen, over

zijn terugvallen en over een heel nieuw probleem: de dwanggedachten die hem tegenwoordig uit zijn slaap houden. Over een gekneusd geweten en een verleden dat hem overal achtervolgt, maar vooral over hoop, herstel en hervonden herinneringen. Samen met Van Egmond keert Kieft tweemaal terug naar Italië, het land waar hij als voetballer en als mens volwassen werd, om daar de confrontatie met zijn eigen geschiedenis aan te gaan. Het resultaat is een met vaart geschreven roadmovie op papier vol verrassingen, serieus, schrijnend en grappig tegelijk, over een man die langzaam maar zeker zijn zelfvertrouwen hervindt.

Geen genade Jul 08 2021 Ondanks een door trauma's gedomineerde jeugd in een Arnhemse volkswijk kon Andy van der Meijde (1979) bij Ajax uitgroeien tot de beste rechtsbuiten van zijn generatie. Met het bereiken van de Europese elite bij Internazionale in Milaan begon tevens zijn reis langs de toppen der waanzin. Hij ging miljoenen verdienen én uitgeven. Zijn naïeve

inborst en hang naar spektakel maakten van zijn leven een symfonie met ontelbaar veel mooie, treurige, valse en bizarre noten. Op zijn dertigste raakte hij als speler van Everton ook nog verslaafd. Inmiddels is de zeventienvoudig international weer een gewone burger. Hij is gelukkig en heeft een bijzonder aangrijpend verhaal te vertellen. Nooit was een Nederlandse profvoetballer zo openhartig.

Heart of a lion Dec 01 2020 De inspirerende biografie van Memphis Depay. Over een jeugd vol agressie en angst, zijn doorbraak bij PSV, zijn revival in Lyon en bij Oranje, de commotie over zijn uiterlijk, en zijn relatie met God. Iedereen heeft een mening over Memphis Depay. Slechts weinigen kennen zijn heftige levensverhaal. Het was tijd dat verhaal uit zijn eigen mond op te tekenen. Over een jeugd vol agressie en angst, met de bal als reddingsboei. Over een onstuimige zwerftocht langs scholen en gastgezinnen en voetbalclubs. Zijn doorbraak bij PSV, het fiasco in Manchester, zijn revival in

Lyon en bij Oranje, de voortdurende commotie over zijn uiterlijk en image, de muzikale ambities, zijn kleine kringetje vertrouwelingen en zijn relatie met God: het komt allemaal aan bod in deze kwetsbare en tegelijkertijd krachtige en inspirerende biografie.

De wereld volgens GIJP Jun 19 2022 In 2012 schreef Michel van Egmond de mega-bestseller GIJP, een boek over een man die de hele dag op de bank lag en naar de televisie keek. Het groeide uit tot het best verkochte Nederlandse sportboek aller tijden. Nu is er het vervolg. De Wereld volgens GIJP is het intieme verslag van een van de turbulentste jaren in het leven van Nederlands populairste voetbalanalist. De lezer maakt kennis met de vriendenkring van Van der Gijp - onder wie Ruud Gullit, Dick Advocaat en voetbalmakelaar Rob Jansen - maar volgt de hoofdpersoon ook op de voet bij het grote drama dat hem overkomt, wanneer plotseling de moeder van zijn jongste zoontje overlijdt en zijn luie leventje van de ene op de andere dag

volledig op z'n kop wordt gezet.

Gelukkig verloren Sep 10 2021 De extravangante Koen Kardashian vertelt over de hoogte- en dieptepunten van tien jaar uitbundig feesten. 'Zo fijn als het thuis was, zo ellendig was het op school. Koen was kwetsbaar, meisjesachtig en uitbundig, voor de pestkoppen van de christelijke dorpsschool het ideale pispaltje. Wanneer de treiteraars hem uitscholden, boog hij letterlijk zijn hoofd. Stilletjes trok hij zich terug op een plek waar niemand hem zag om daar uit te huilen.' Koen Pieter van Dijk werd geboren op 5 november 1992 en groeide op in Bleiswijk, vlak bij Rotterdam, de stad die aan de grondslag ligt van zijn nu al bewogen leven. Via deze stad, Parijs, Milaan, Londen, Ibiza en Amsterdam leren we dat er een donkere sluier hangt om het glamoureuze en hysterische leven dat hij als socialite en presentator op social media leidt. Traumatische gebeurtenissen, een leven vol luxe, feest, drank en drugs, en wilde verhalen

wisselen zich in rap tempo af, maar ten koste van wat en waar komen de keuzes die hij maakt vandaan? In dit boek maakt Koen de balans op en neemt hij de lezer mee in een hilarische, maar vooral confronterende zoektocht naar zichzelf: is hij gelukkig verloren?

Dan neem je toch gewoon een nieuwe Oct 31 2020 'Ach, het is maar een dier,' hoorde Antoinnette Scheulderman regelmatig toen ze rouwde om haar overleden hond Bubbels. Maar iedereen die ooit een huisdier heeft gehad, weet hoe innig de band tussen mens en dier kan zijn. Tachtig procent van de baasjes beschouwt hun huisdier als volwaardig onderdeel van het gezin, toch lijkt verdriet om de dood van een dier nog altijd iets waarvoor je je zou moeten schamen. Scheulderman gaat op zoek naar mensen die weten hoe groot de liefde voor een dier kan zijn en zoekt antwoord op de vraag hoe om te gaan met het verdriet na het onvermijdelijke afscheid. Interviews met o.a. Eva Jinek, Paul de Leeuw, Linda de Mol, Jan Wouters, Janine Abbring, Britt

Dekker, Barry Hay, Saskia Noort, Yvette van Boven, Bridget Maasland, Annejet van der Zijl en deskundigen die handvaten geven voor rouw om een dier.

Ik, Zlatan Jan 02 2021 Ik, Zlatan is het levensverhaal van de inspirerende Zweedse voetballer Zlatan Ibrahimovic, verteld in zijn eigen woorden en opgeschreven door David Lagercrantz (bekend van Wat ons niet zal doden, het vervolg op de Millenium-serie van Stieg Larsson). Van straatjongen in een immigrantenwijk tot superster in de Champions League, van Malmö tot Amsterdam, van Ajax tot AC Milan: het leven van Zlatan leest als een voetbalsprookje.

Schoon genoeg Apr 24 2020 De verborgen wereld achter het schoonmaken van extreme situaties zoals een suïcide, zware vervuiling door verwaarlozing en lijkvinding. Als hij na zijn afstuderen op elke sollicitatiebrief een standaardafwijzing krijgt, besluit Tugrul Çirakoglu voor zichzelf te beginnen. Zijn bedrijf,

Frisse Kater, richt zich in eerste instantie op het schoonmaken na huisfeesten, maar al snel zoekt hij naar grotere uitdagingen. Die vindt hij in het reinigen na extreme en uitzonderlijke omstandigheden, zoals een suïcide, zware vervuiling door verwaarlozing en lijkvinding. De situaties die hij aantreft benadert hij met professionele distantie, maar dat is lastiger met de verhalen erachter. Het verdriet, de ellende en de eenzaamheid laten hem moeilijk los en dit boek is dan ook een pleidooi om in onze samenleving elkaar beter in de gaten te houden en voor elkaar te zorgen.

Deal Mar 16 2022 Informatie over het leven van voetbalagent Rob Jansen en de gesloten wereld van voetbaltransfers.

De scheids Apr 17 2022 Kort nadat Menno Fernandes is afgekeurd als voetballer, wordt er in Almere een grensrechter doodgeschoot. Dat brengt hem op een idee: fluiten... en erover schrijven. Openhartig en vol zelfspot vertelt Menno Fernandes over zijn eerste seizoen als

scheidsrechter bij de amateurs. Hoe reageer je als je wordt uitgescholden? Wat is de beste fluit? En wat te doen als er een klopjacht op een van de spelers ontstaat? De eerste wedstrijden durft hij nog nauwelijks een kaart te trekken, maar al snel groeit Fernandes uit tot een scherpe en strenge scheids die steeds meer gaat houden van zijn zwarte shirt. De gelijknamige column op de Achterpagina van NRC werd dankzij zijn uitstekende stijl en grote inlevingsvermogen gretig gelezen, zelfs door niet-voetballiefhebbers. Om vrijuit over zijn ervaringen te kunnen schrijven koos de scheids voor het pseudoniem Menno Fernandes. Hierachter gaat kinderboekenschrijver Gideon Samson (1985) schuil. Met zijn boeken won hij meerdere prijzen, waaronder twee Zilveren Griffels. `Grappig en meedogenloos eerlijk inkijkje in het universum van het amateurvoetbal. Michel van Egmond, auteur van Gijp `De ene keer krijg je medelijden met hem, of moet je bijna een traan wegpinken van

ontroering, de andere keer moet je alleen maar glimlachen bij het opslurpen van zijn zoveelste ervaring op of in de buurt van het veld. Arbitraal `Sinds de eerste aflevering van De scheids heb ik geen column gemist. Hij weet steeds veel gevoel op te roepen. Merijn de Boer, auteur van Nestvlieders

Kieft Dec 25 2022 Bijna twintig jaar lang droeg voetballer Wim Kieft een groot geheim met zich mee. Dat is nu voorbij. Aan Michel van Egmond, auteur van de mega-bestseller GIJP, vertelde hij zijn onwaarschijnlijke verhaal. KIEFT is het verslag van een bittere strijd tegen zijn verslaving. Tegen de demonen in zijn hoofd. Maar het is ook een hoopvol relaas over de voorzichtige wederopstanding van een veerkrachtig mens. Het is een boek vol zelfspot en trots. Triest en soms grappig tegelijk. Het gaat over Ajax, PSV, Oranje en uiteraard over die gedenkwaardige kopbal tegen Ierland in 1988. Maar het gaat ook over schuld en schaamte, over eenzaamheid en angst, over de

druk, over het eeuwige onvermogen om te genieten van succes. En over de dagelijkse strijd die hij voert om clean te blijven. `Ik ben blij dat ik weer leef, zegt hij op een van de laatste bladzijden van dit openhartige boek. `Écht leef. Want boven alles is KIEFT een boek over hoop. BASTA Nov 12 2021 Nog drie jaar lang heb ik alles geprobeerd om weer fit te worden. Werkelijk alles. Ver voorbij de pijngrens. Maar het was voorbij. Sterker nog, ik was uiteindelijk al blij als ik weer zonder al te veel pijn naar de bakker kon lopen. Dat heeft erin gehakt. Alles waar ik van droomde was weg. Drievoudig Europees voetballer van het jaar. Eenmaal Wereldvoetballer van het jaar. Drie Europa Cups, twee wereldbekers, twee UEFA Super Cups, Europees Kampioen met het Nederlands Elftal in 1988 en talloze landskampioenschappen met zowel Ajax als AC Milan. Marco van Basten is een van de grootste voetballers aller tijden, maar is voor velen altijd enigszins een mysterie gebleven, een enigma, iemand die ogenschijnlijk

nooit het achterste van zijn tong liet zien. Intelligent, analytisch sterk, welbespraakt, maar uiterlijk onbewogen, wellicht zelfs emotieloos. Misschien is het rijping, is het de rust, omdat ik gestopt ben in de voetbalerij. Ik weet het niet. Maar ik voel dat dit een goed moment is om mijn verhaal te vertellen. Vanuit mijn perspectief. Mijn waarheid. Het verhaal dat ik nog nooit verteld heb. Waarin ik dingen recht kan zetten. Ik zal niemand sparen. Mezelf al helemaal niet. De tijd is rijp. BASTA is de rauwe, eerlijke, maar vooral ook zeer onthullende autobiografie van Marco van Basten. Het complete verhaal over zijn jeugd, de ingewikkelde relatie met zijn ouders, zijn carrière - de gekte in Italië, het ek '88, het mislukte wk '90 - zijn relatie met Johan Crujff, het pijnlijke verhaal van de enkel, financiële tegenslagen, talloze successen en evenzovele dieptepunten.

Giftige positiviteit Dec 21 2019 Leer omgaan met je emoties in een wereld die geobsedeerd is door positief denken Onze cultuur is

geobsedeerd door positiviteit, en positief denken wordt gezien als oplossing voor al onze problemen. Maar waarom zijn er dan toch zoveel mensen ongelukkig? Psychotherapeut Whitney Goodman stelt dat positiviteit ook heel giftig kan zijn en slecht voor je (mentale) gezondheid, als het ertoe leidt dat je negatieve gevoelens onderdrukt. In dit actuele en praktische boek gebruikt Goodman wetenschappelijk onderzoek en verhalen van cliënten uit haar praktijk om lezers te laten zien wat giftige positiviteit is, op welke gebieden positiviteit wel en niet helpt, en ze leert je omgaan met je eigen emoties en die van anderen.

Derksen Jan 26 2023 Al meer dan tien jaar lang kijken bestsellerauteur Michel van Egmond en sterinterviewer Antoinette Scheulderman van zeer nabij en in grote verbazing naar Johan Derksen. Samen schetsen ze een indringend portret van een man die bekend werd door zijn controversiële uitspraken op televisie, maar die buiten het zicht van de camera's ook heel veel

andere kanten heeft. Of, zoals hij in dit spraakmakende boek zelf zegt: 'Ik heb alleen op tv een grote bek.' Alles komt aan bod in dit boek. Zijn successen als journalist en televisiester, maar ook zijn tragische jeugd en zijn misdragingen als voetballer. Zijn lange vriendschappen met Johan Cruijff en Harry Muskee en zijn diepe liefde voor de blues, maar ook de vechtpartij met Van Morrison en zijn constante neiging tot choqueren. Hij staat uitgebreid stil bij de tragische dood van zijn eerste vrouw en bij zijn eigen val van de trap, maar ook bij het krankzinnige eetpatroon dat hij erop nahoudt en natuurlijk bij de rel rond zijn Akwasi-grap en de verstrekkende gevolgen daarvan. Michel van Egmond nam de reportages in dit boek voor zijn rekening. Hij bezocht met Derksen de plekken van diens jeugd, bracht uren door in het doorrookte en met cd's volgestouwde tuinhuis van de hoofdpersoon en stond er met zijn neus bovenop toen achter de schermen van Veronica Inside een ruzie ontstond die bijna het

einde van het programma betekende. Antoinette Scheulderman interviewde Derksen een jaar lang met grote regelmaat en deed dat op de voor haar zo kenmerkende wijze: vasthoudend, persoonlijk, prikkelend, vol mededogen maar ook streng als het moet, en altijd met een goed ontwikkeld oor voor het sprekende detail. Het eindresultaat is een unieke biografische schets van een van de meest besproken mensen in Nederland.

De Wolf, John Mar 24 2020 John de Wolf (Schiedam 1962) is een icoon van het Nederlandse voetbal. Als speler van onder meer Sparta, FC Groningen, Feyenoord en Wolverhampton Wanderers groeide hij uit tot een verschijning op de velden. Met Feyenoord behaalde hij drie nationale bekercups en werd hij kampioen van Nederland. Zijn ware voetbalerfenis is de onhollandse, meedogenloze stijl en zijn grenzeloze doorzettingsvermogen die hij nu overbrengt op de verdedigers van Sparta. Maar John is veel meer dan voetbal. Dit is het

verhaal achter de wolvenogen. Het verhaal over de ontwikkeling van een jongen tot profvoetballer, en van profvoetballer tot bezorgde vader. Nooit eerder was John de Wolf zo openhartig als in deze biografie.

Dichters uit de bundel Aug 09 2021 In Dichters uit de bundel zijn de meest recente periode en de vernieuwingen van de hedendaagse Nederlandstalige poëzie in kaart gebracht. Ook laat deze bloemlezing zien hoe de dichter zich tegenwoordig steeds meer buiten de bundel profileert en welke weerslag dat heeft op de poëzie in het algemeen. Om tot deze bloemlezing te komen begaven de samenstellers zich op internet, op (poëzie)festivals en in lokalen waar de poetry slam wordt bedreven. Dichters uit de bundel is daardoor niet alleen een nieuw en eigenzinnig overzicht van de moderne en hedendaagse poëzie, maar toont ook de nieuwste 'hits'. Deze niet-canonvormende bloemlezing bevat een overzicht van klassieke gedichten die de traditionele begrenzing van de

(papieren) bundel negeren en op hun eigen wijze tot het nationale cultuurgood zijn gaan behoren. Deze gedichten hebben zich losgezongen van het papier. Denk bijvoorbeeld aan 'een nieuwe lente en een nieuw geluid' (Gorter), 'voor wie ik lief heb wil ik heten' (Neeltje Maria Min), 'de witte fuckende konijnen' (Els Moors) of 'soms moeten alle mannen gewoon even weg' (Ellen Deckwitz). Chrétien Breukers (1965) is dichter en schrijver. Recent publiceerde hij de novelle Fresh Up en de dichtbundel De zomer haalt nog één keer uit. Hij werkt aan zijn nieuwe roman: En in de nacht een riem. Tussen 2005 en 2015 beheerde hij de weblog De Contrabas. Dieuwertje Mertens (1983) is journalist en poëzierecensent voor Het Parool. In samenwerking met Chrétien Breukers verschenen eerder de bloemlezingen Gedichten voor mannen en Poëzie voor vrouwen.

Geen gezeik Jul 28 2020 Niet zo lang geleden was Jan Boskamp nog vooral een `Belgisch fenomeen. Want de ex-Feyenoorder bouwde zijn loopbaan als speler en als trainer toch

voornamelijk bij onze zuiderburen uit. Maar Nederland heeft Boskamp gelukkig opnieuw ontdekt nu hij met pensioen is, als tafelgast in het voetbalpraatprogramma Voetbal International. Daar deelt hij klappen uit aan Gijp en is hij verder helemaal zichzelf. Van woede-uitbarsting tot schaterlach: Boskamp is altijd Boskamp, het hart op de tong, een mix van Rotterdamse branie en Brusselse bravoure. Een man met een olifantenhuid, maar ook met een klein hartje, getekend door het drama in zijn leven. In dit boek neemt Boskamp geen blad voor de mond. Wat je leest, is zijn leven, van Rotterdams schoffie tot wereldburger. In de eerste plaats is Boskamp altijd zijn heerlijke zelf, puur en ongekunsteld, en verder geen gezeik.

Abdelhak Nouri May 06 2021 Abdelhak Nouri wordt alom beschouwd als een van de meest talentvolle voetballers van zijn generatie. Het zou slechts een kwestie van tijd zijn voordat hij definitief door zou breken bij Ajax en ook internationaal naam zou gaan maken. Op 8 juli

2017 verandert echter voorgoed zijn leven, en dat van zijn familie, wanneer hij tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werden Bremen in het Oostenrijkse Hippach twintig minuten voor het eindsignaal in elkaar zakt op het veld. Niet veel later wordt duidelijk dat hij een hartstilstand heeft gehad met ernstige hersenschade tot gevolg. Het nieuws dat hij nooit meer zal kunnen voetballen slaat in als een bom, niet alleen bij zijn naasten, maar bij fans wereldwijd. Dit boek vertelt voor het eerst het verhaal van Abdelhak vanuit het perspectief van zijn familie en vrienden. Een verhaal over de lange weg die de familie Nouri als migrantengezin afgelegd heeft. Over de droom die zij verwezenlijkt zagen in het onmiskenbare talent van hun zoon. Een verhaal over Abdelhak als voetballer en als mens, over het ongeluk en de nasleep ervan, over de band met Ajax, over verdriet, hoop, geloof en verbinding in tijden van tegenslag.

Deal Dec 13 2021 In DEAL neemt bestseller

auteur Michel van Egmond de lezer mee in de wereld van Rob Jansen, een van de meest vooraanstaande voetbalmakelaars in Europa. Hij schets niet alleen een intiem portret van een markante workaholic, maar toont gelijktijdig een beeld van de gang van zaken achter de schermen van het (inter)nationale topvoetbal. Van Egmond reist met Rob Jansen mee langs stadions en bestuurskamerskamers in de meeste grote voetballanden, is er bij wanneer er miljoenentransfers worden voorbereid en doet in zijn geheel eigen stijl verslag van de verbazing die hem daarbij bekruipt.

De snor van József Kiprich Jan 14 2022

Bestseller-auteur Michel van Egmond (Gijp, Kieft, Topshow) schrijft al meer dan twintig jaar als insider over Feyenoord. In deze bundel zijn z'n beste verhalen samengebracht. Het zijn verhalen die gaan over Willem van Hanegem, József Kiprich en de onvergetelijke Coen Moulijn natuurlijk, maar ook over Gerard Meijer, over Chris Gyan, Ove Kindvall en de excentrieke Mike

Obiku. Ze gaan over de magie van De Kuip, over de kracht van het Legioen, over de alles verblindende fonkeling van de Europa Cup 1 en het mislukken van ontelbaar veel spitsen. Ze gaan over succes en teleurstelling, over vreugde, verdriet, trots maar bovenal over hoop, want Feyenoord is de club van eerst geloven en dan zien. De verhalen in De snor van József Kiprich gaan over de ware ziel van Feyenoord, de meest karaktervolle club van Nederland

Weekendmiljonairs May 26 2020 Een Picasso aan de muur is tegenwoordig goedkoper dan een Neymar op het veld. Een Messi is meer waard dan een Monet. De Wolf of Wall Street is tegenwoordig te vinden in de skyboxen van de stadions. Spelershandel is de nieuwe goudmijn geworden. Kapitalisme in kwadraat. Want waar anders verdien je dertig miljoen euro op een dag? Waarom gaf Ronaldo een Grieks eiland cadeau aan zijn makelaar? De betrokkenen zwijgen over de deals als ware er een omerta. Niet voor niets is dit pas het eerste boek over de

machtigste mannen in de voetbalwereld. Voetbal is allang geen spelletje meer, maar een miljardenindustrie. Toen Johan Crujff 45 jaar geleden voor zes miljoen gulden werd verkocht aan FC Barcelona kwamen er Kamervragen. 'Welk mens is zoveel waard?' Crujff en vooral zijn schoonvader bleken de opmaat voor een ongekende goudkoorts. Intussen verdwijnt er jaarlijks bijna een miljard euro naar rekeningen van voetbalmakelaars. De auteurs nemen de lezer mee naar een wildwestwereld waar voormalige videotheekeigenaren en ex-kerstbomenverkopers de handel bepalen. Achter de glitter en glamour van de spelersmarkt schuilt een keihard door cash gedreven systeem waar het adagium 'Show Me The Money' de norm is. Een kleurrijk gilde van voormalige pizzabakkers, nachtclubhouders en ijscopmakers heeft de miljardenindustrie in een ijzeren greep. Ze kopen complete clubs en opleidingscentra. In de schaduwen van de schijnwerpers wordt het echte spel gespeeld.

Waarom een Messi tegenwoordig meer waard is dan een Monet leest u in Weekendmiljonairs.

Gijp Feb 27 2023 Als eindredacteur van het televisieprogramma Voetbal International maakte journalist Michel van Egmond de opkomst, ondergang en wederopstanding van het mediafenomeen René van der Gijp van dichtbij mee. Hij schreef er dit boek over. 'Gijp' is de schets van een aantal turbulente maanden in het doorgaans zo kalme leventje van René van der Gijp. Tegelijkertijd is het een blik achter de schermen van het populaire tv-programma Voetbal International en een intiem portret van een geboren zondagskind, met aandacht voor zijn jeugdijaren, zijn spelerscarrière zijn levensvisie, zijn humor en zijn 'vliegende inzinking', zoals hij de burnout die hem maanden van het scherm hield, zelf omschrijft.

Ik ben getrouwd met voetbal en ga vreemd met mijn vrouw Jun 26 2020 Tom Knipping en Iwan van Duren verzamelden de mooiste, gekste, ontroerendste en leukste quotes over onze

favoriete sport, voetbal De leukste quotes over onze favoriete sport Voetbal is populair, praten over voetbal is nog populairder. Veel van wat wordt gezegd is de volgende dag alweer vergeten. Tom Knipping en Iwan van Duren verzamelden de uitspraken uit de voetbalgeschiedenis die er werkelijk toe doen. Quotes vol inzicht of humor. Quotes die verwarren, verrassen of waar je nog jaren over kunt nadenken. Dit is het boek voor iedere voetballiefhebber.

Gerard den Haan Feb 03 2021 Gerard den Haan is volgens eigen zeggen de slechtste voetballer die ooit een profcontract heeft gekregen. In de jaren tachtig schoffelde hij op het middenveld van NAC en groeide met zijn non-sense mentaliteit uit tot cultheld van de B-Side. Cecile Koekoek, hoofdredactrice van de VaraGids maar vooral groot NAC-supporter, stond destijds op de tribune en schrijft een persoonlijk verhaal over haar held, haar club en haar stad.

Van de ballen verstand Oct 19 2019 Vrouwen die verstand hebben van voetbal. Ze bestaan. Dus nee, we gaan hier niet de buitenspelval uitleggen. In dit boek vertellen vrouwen over het hoe en waarom van hun liefde voor het belangrijkste spel ter wereld. Voor al die andere vrouwen (en mannen) die van voetbal houden, én voor hen die niets van deze gekte begrijpen. #vdbv Vrouwen over hun liefde voor het belangrijkste spel ter wereld. Margriet van der Linden, Karin Bloemen, Carrie ten Napel, Manon Uphoff, Eva Hoeke, Marijke Helwegen, Wouke van Scherrenburg, Anna Enquist, Claudia Schoemaker, Cecile Koekoek, Kimberley Klaver, Fatima Moreira de Melo, Ank Bijleveld-Schouten, Judith Osborn, Roos Schlikker, Antoinette Scheulderman, Renate Verhoofstad, Zarayda Groenhart, Carolien Borgers, Bridget Maasland, Marianne Weber, Liddie Austin, Chazia Mourali en Wimie Wilhelm. Het pak van Louis van Gaal Mar 04 2021 De ene keer brengt hij de middag door met Zlatan

Ibrahimovic in Parijs, de andere keer staat hij in de walmende snackbar van Gerard den Haan, de slechtste speler die NAC ooit heeft gekocht. Als vaste chroniqueur van Voetbal International verkent Michel van Egmond nu eenmaal graag de randen van het voetbalveld. Ook in het pak van Louis van Gaal doet hij op geheel eigen wijze verslag van zijn lotgevallen. Met een scherp oog voor detail en vaak op droogkomische toon, voert hij de lezer mee naar de wonderlijke wereld die schuil gaat achter de bordkartonnen werkelijkheid van het topvoetbal. Deze bundel bevat een selectie van zijn beste columns en reportages uit VI.

Inside Feb 15 2022 INSIDE is het onthullende, verbazingwekkende en bij vlagen onthutsende vervolg op de bestseller TOPSHOW uit 2014. Dit keer doen Michel van Egmond en Jan Hillenius van binnenuit verslag van de gang van zaken bij Voetbal Inside, uitmondend in de opmerkelijke transfer van RTL naar Talpa's John de Mol. De relletjes, de boze -emails, de geheime

besprekingen rondom de heren Wilfried Genee, Johan Derksen en René van der Gijp: niets blijft onbesproken in deze komische televisiekroniek.

Theo Janssen Jun 07 2021 Jarenlang volgde Marcel van Roosmalen het fenomeen Theo Janssen op de voet, soms vol enthousiasme maar net zo vaak schoorvoetend, en schreef minutieus alles op wat hij zag, hoorde en meemaakte. Het resultaat is een voetbalboek zoals dat in de hele wereld niet bestaat, van een unieke schrijver over een unieke sporter. Marcel van Roosmalen op pad met De Dikke Prins gaat over roken, frikandellen, Arnhem, Twente en tatoeages, over kots in een handtasje en af en toe zelfs over voetbal.

Patty May 18 2022 Ruim een jaar lang volgden bestsellerauteur Michel van Egmond en bekroond interviewer Antoinnette Scheulderman het turbulente leven van Patty Brard (65). Het resultaat is een indringend portret van een geboren overlever, een succesvolle tv-ster en gefrustreerde moeder tegelijk, waarin niets

onbesproken blijft. Zoals altijd is Patty Brard openhartig, over alles: haar successen en haar mislukkingen, haar huwelijken, haar cosmetische ingrepen en de dramatische breuk met zowel haar kind als haar eigen ouders, maar ook over haar speciale band met Freddy Heineken, de enige man die een naaktfoto van haar bezat, over de zwarte dagen na haar faillissement, toen ze uit geldgebrek hand- en spandiensten verrichtte voor een drugsdealer, over #MeToo voordat #MeToo bestond en over de pijnlijke juridische strijd met haar eigen zus. Of, zoals ze zelf in dit opzienbarende boek de afgelopen 65 jaar samenvat: 'Ze kunnen veel van me zeggen, maar niet dat ik weinig heb meegemaakt in mijn leven. En ik ben onderweg vaak genoeg neergegaan, maar ik ben ook steeds weer overeind gekomen.'

Topshow Nov 24 2022 Na zeven turbulente jaren is er een einde gekomen aan de titel Voetbal International op televisie. In Topshow kijken bestsellerschrijver Michel van Egmond en

eindredacteur Jan Hillenius terug. Topshow is een bij vlagen hilarische schets van de gang van zaken achter de schermen van Nederlands meest besproken voetbalpraatprogramma. Het is onthullende blik in de wereld van de commerciële televisie en een intiem portret van de hoofdrolspelers, geschreven vanuit de coulissen. Het gaat over vriendschap, ruzie, humor, over opzwellende ego's, botsende karakters en de eeuwige fascinatie voor de bal. En het probeert antwoord te geven op die ene, altijd weer opdoemende vraag: Is het nu allemaal echt of niet? Michel van Egmond (Voorburg, 1968) is voormalig eindredacteur van Voetbal International. Hij schreef twee bestsellers, *Gijp* (2012) en *Kieft* (2014), en ontving voor beide de NS Publieksprijs. Jan Hillenius (Den Haag, 1971) is eindredacteur van Voetbal International. Voorheen was hij ook al betrokken bij voorloper Voetbal Insite. *Nooit meer juichen* Feb 21 2020 De tragische levensgeschiedenissen van enkele sportsterren.

De snor van József Kiprich / druk 1 Nov 19 2019

Topshow / druk 1 Aug 29 2020 Al vijf jaar lang kunnen VI's eindredacteuren Jan Hillenius en Michel van Egmond feestje noch café bezoeken of altijd komen weer diezelfde vragen: Zijn de ruzies tussen Genee en Derksen nou echt? (Ja.) Heeft Hansie-Hansie nooit de neiging boos weg te lopen? (Nee.) Is René van der Gijp voor en na de uitzending ook zo grappig? (Soms.) En slaat Jan Boskamp hen ook altijd zo hard op de schouders? (Helaas wel.) Om voor eens en voor altijd antwoord te geven op deze en alle andere vragen, schreven ze een hilarisch verslag van vijf jaar VI op tv.

De Raboploeg Apr 05 2021 De Rabobank wielerploeg is een van de meest succesvolle sportploegen uit de Nederlandse sportgeschiedenis. 'Rabo' won grote rondes als de Giro D'Italia, Vuelta en bijna de Tour de France. In de onthullende en diepgravende biografie 'De Raboploeg' duikt Maarten Kolsloot

in de geschiedenis van het veelbesproken team. Aan de hand van interviews met 200 betrokkenen en duizenden nieuwe documenten wordt een veelomvattend en in diverse opzichten nieuw beeld geschetst van de ploeg die tussen 1996 en 2012 successen boekte. Nieuw archiefmateriaal laat een intiem beeld zien van de eerste dagen van het team in september 1995. Uit persoonlijke fax- en e-mailberichten van Jan Raas en zijn medewerkers ontstaat het beeld van een gepassioneerd stel mensen dat hun wielerploeg wilde redden. En een gehaaide bank die een hyper ambitieus plan opstelde om de sport uit het slop te trekken. Ten koste van veel. De afgeketste transfer van Lance Armstrong naar Rabo en diverse andere transfers komen aan bod. Soms voor het eerst in het openbaar. Ook slaagt 'De Raboploeg' erin omdat het gordijntje open te trekken voor het grootste publieke geheim uit de wielersport: waarom verdween Jan Raas nu écht uit beeld? Dit boek geeft antwoorden. We horen van

vergeten renners en gebroken dromen, maar ook van bekende coureurs als Michael Boogerd en Michael Rasmussen. Die laatste, de magere Deense bijna-Tourwinnaar, is misschien wel de man die de hoogste prijs betaalde voor gewenste wieleroom. En passant wordt door middel van nog nooit ingeziene financiële stukken een beeld geschetst van de boerenleenbank Rabobank die weliswaar heel veel gaf aan de sport, maar altijd met een de vinger van een Hollandse koopman op de knip. Een boek dat boeit van kافت tot kافت.

Rico Oct 11 2021 Schrijver Leon Verdonschot volgde de wereldkampioen kickboksen een jaar lang intensief. Tijdens trainingen, in voorbereiding naar wedstrijden, tijdens presentaties en workshops, thuis en in zijn vrije tijd. Hij sprak vele (jeugd)vrienden, familieleden, trainers, medesporters. Het resultaat is RICO: niet alleen een meeslepend en filmisch geschreven verhaal op de huid van de beste kickbokser ter wereld, maar ook een onthullend inkijk in het persoonlijke leven van Verhoeven.

Voor het eerst vertelt hij (en zijn intimi) het verhaal van zijn getroebleerde jeugd. Zijn verstoorde relatie met zijn moeder, en de rol van zijn vader, die hem de eerste jaren trainde maar uiteindelijk buiten Verhoevens sportieve team belandde. Het legde de basis voor een zeer gecompliceerde band, die onlangs tragisch eindigde met het overlijden van Verhoevens vader. RICO is niet alleen een verhaal over sportieve wilskracht en discipline, maar ook een ontroerend verslag van een andere strijd: die om los te komen van je verleden.

14 gemiste oproepen van Cruijff Oct 23 2022 Michel van Egmond viert dit jaar een jubileum: hij schrijft precies drie decennia lang fulltime over voetbal. In deze verzamelbundel is het beste van zijn werk samengebracht. De unieke reportages in 14 Gemiste Oproepen van Cruijff gaan over ontmoetingen met grote sterren als Willem van Hanegem, Paul Gascoigne en uiteraard Johan Cruijff, maar vertellen ook de bijna vergeten levensverhalen van Árpád Weisz

en Lutz Eigendorf en Wout Holverda. Van Egmond gaat ver voor zijn verhalen. Vaak ook letterlijk. Zijn reportages komen vanuit alle windhoeken van de voetbalwereld. Hij reist naar Tokio voor een ontmoeting met de Japanse fanclub van VVV Venlo, bezoekt Zlatan Ibrahimovic in hartje Parijs en bericht op zijn eigen mild-ironische toon vanuit Peking over een wel heel vreemde persconferentie van Louis van Gaal. Samengebundeld vormen zijn stukken een labyrint van unieke verhalen over de mooie, ontroerende, potsierlijke, verrassende en soms tragi-komische kant van het voetbal, gezien door het oog van de meest gelezen sportschrijver van dit moment.

King Sep 22 2022 In de zomer van 1996 leert Michel van Egmond voor de deur van een Rotterdamse fietswinkel een verlegen voetballer uit Afrika kennen. Zijn naam is Christian Gyan. In de jaren die volgen ziet hij hem landskampioen worden, uitgroeien tot cultheld van het Feyenoord Legioen en op een

wonderlijke avond in 2002 zelfs de UEFA Cup winnen. Precies vijftien jaar na die cupwinst ontmoeten ze elkaar weer. Gyan is dan net zijn baan verloren in de Rotterdamse haven, de plek waar hij aan een tweede toekomst werkte door er in alle vroegte zeecontainers te lossen. Maar hoewel al snel duidelijk wordt dat zijn levensgeluk aan nog veel meer kanten wordt bedreigd, blijft hij hoopvol. Voetballimmigrant is de liefdevolle schets van een voormalig cultheld die veel won, nog meer kwijtraakte, maar besloot nooit op te geven.

De studente Jan 22 2020 Taryn Moore is jong, mooi en briljant... Waarom zou ze zelfmoord plegen? Wanneer rechercheur Frankie Loomis de fatale duik van het balkon onderzoekt, denkt ze dat er meer aan de hand is. Haar vermoedens worden versterkt na de autopsie: de studente was zwanger. Het kan reden genoeg zijn voor zelfmoord - of een motief voor moord. Voor professor Jack Dorian was Taryn de ultieme fantasie: intelligent, innemend en verboden

terrein. Maar Taryn kende ook een donkere kant, een gevaarlijke kant die degenen van wie ze hield bedreigde - inclusief Jack. En nu ze dood is, zijn de problemen nog maar net begonnen. Nadat Frankie een schat aan smerige geheimen ontdekt, vermoedt ze dat Jack de waarheid kent. Hij maakt zich schuldig aan bedrog, maar is hij in staat tot moord?

O, Louis Sep 29 2020 In deze nieuwe, geactualiseerde versie van O Louis analyseert Hugo Borst op originele en onthullende wijze zijn jarenlange obsessie met Louis van Gaal. Hij analyseert de middagen dat hij hem voor het eerst op het Kasteel van Sparta zag lopen, toen nog in korte broek, tot aan diens onverwachte zegetocht als bondscoach op het WK 2014 in Brazilië. Een grote variatie aan Louis van Gaal-duikers helpt hem een beeld te schetsen van de man die hem nu al decennia lang bezighoudt. *Lourdes aan de Maas* Aug 21 2022 Michel van Egmond en Martijn Krabbendam volgen Feyenoord al tientallen jaren op de voet. In

Lourdes aan de Maas doen ze op indringende wijze verslag van het wel en wee in De Kuip en proberen ze antwoord te vinden op de vraag wat Feyenoord nu precies Feyenoord maakt. Waarom is Feyenoord de meest emotionele club van Nederland? Wat is Feyenoord eigenlijk precies? En hoe komt het dat de club zo ontzettend veel betekent, voor zo ontzettend veel mensen? In *Lourdes aan de Maas* bieden Van Egmond en Krabbendam een blik achter de schermen bij het Feyenoord van nu, maar brengen tegelijkertijd een ode aan het rijke verleden van de club. Tussendoor schetsen ze een biografisch portret van oer-Feyenoorder Fred Blankemeijer, decennialang het geweten van de club.

- [Gijp](#)
- [Derksen](#)
- [Kieft](#)
- [Topshow](#)
- [14 Gemiste Oproepen Van Cruijff](#)

- [King](#)
- [Lourdes Aan De Maas](#)
- [Wim Kieft](#)
- [De Wereld Volgens GIJP](#)
- [Patty](#)
- [De Scheids](#)
- [Deal](#)
- [Inside](#)
- [De Snor Van Jozef Kiprich](#)
- [Deal](#)
- [BASTA](#)
- [Rico](#)
- [Gelukkig Verloren](#)
- [Dichters Uit De Bundel](#)
- [Geen Genade](#)
- [Theo Janssen](#)
- [Abdelhak Nouri](#)
- [De Raboploeg](#)

- [Het Pak Van Louis Van Gaal](#)
- [Gerard Den Haan](#)
- [Ik Zlatan](#)
- [Heart Of A Lion](#)
- [Dan Neem Je Toch Gewoon Een Nieuwe](#)
- [O Louis](#)
- [Topshow Druk 1](#)
- [Geen Gezeik](#)
- [Ik Ben Getrouwd Met Voetbal En Ga Vreemd Met Mijn Vrouw](#)
- [Weekendmiljonairs](#)
- [Schoon Genoeg](#)
- [De Wolf John](#)
- [Nooit Meer Juichen](#)
- [De Studente](#)
- [Giftige Positiviteit](#)
- [De Snor Van Jozef Kiprich Druk 1](#)
- [Van De Ballen Verstand](#)